

Na een heel jaar lang wachten en herinneringen ophalen van de voorgaande jaren, was het dan eindelijk zover: meidenkamp 2018!

Als startactiviteit zijn we begonnen met een gezamenlijke lunch, omdat veel meiden elkaar nog niet kenden was dit hét moment om kennis te maken met elkaar.

Met de bus zijn we naar Het Mussennest in Otterlo gebracht. We hebben ontzettend geluk gehad met het heerlijke weer waardoor we veel buiten zijn geweest.

Juf Isa en juf Wafae hadden de teambuildingactiviteiten voorbereid om ervoor te zorgen dat alle meiden op een gezellige manier kennis met elkaar konden maken. We hebben elkaar een stuk beter leren kennen door het spel 'Over de streep'. Na de teambuildingactiviteiten was er ruimte om te hoelahoepen, te voet- en volleyballen en te schommelen.

Daarna zijn we met de fiets naar het pannenkoekenhuis gegaan en hebben we daar als beloning voor het harde fietsen een heerlijke pannenkoek gegeten.

Na het pannenkoekenhuis was het tijd om terug te gaan naar Het Mussennest en hebben we genoten van de mooie natuur tijdens onze fietsrit.

Bij aankomst bij Het Mussennest hebben de meiden zich voor kunnen bereiden op de bonte avond, spelletjes kunnen spelen en muziek kunnen luisteren. Daarna was het tijd om te douchen, naar bed te gaan en de eerste dag goed af te sluiten.

De tweede dag stond er een actief programma op de planning. We begonnen onze dag in het klimbos, waar iedereen echt buiten hun comfortzone is gegaan. De juffen zijn waanzinnig trots op de meiden: hoe stoer ze zijn geweest in het klimbos met het overwinnen van de best wel spannende parcours. Na het klimbos zijn we weer terug gegaan naar het Mussennest, waar er tijd was voor ontspanning en plezier.

Het eten voor die avond bestond uit zelf belegde pizza en de meiden hebben dit met veel smaak gemaakt en vooral opgegeten. ☺

Na het eten was er nog eventjes tijd om te oefenen voor de bonte avond, de mooie kleding voor die avond aan te trekken en ook werden sommige jongere meiden mooi opgemaakt door de oudere meiden.

De bonte avond was door de juffen Isa en Wafae samen met de oudere meiden helemaal mooi aangekleed in tropisch thema, compleet met tropische selfie attributen en tropische drankjes.

Tijdens de bonte avond hebben de meiden hun talenten kunnen delen met de kritische jury juf Marzia en juf Susanne en hebben de meiden de jury echt versteld laten staan van al het talent wat aanwezig was! Ondanks dat iedereen het geweldig heeft gedaan konden ze helaas niet allemaal winnen, maar wel hoopt de jury dat de meiden het allemaal leuk hebben gehad.

Na de bonte avond was het dan tijd voor het spannende deel van het meidenkamp: de spooktocht! De spooktocht was voor veel meiden heel erg spannend, maar toch heeft iedereen meegedaan.

Na de spooktocht was het tijd om te douchen en richting bed te gaan, om energie op te doen voor de laatste dag van het kamp: de Efteling!

In de Efteling hebben we het ontzettend naar ons zin gehad, de meiden zijn in groepen opgedeeld en zo zijn we door de Efteling gegaan. In de Efteling hadden de meiden de keuze tussen de spannende attracties en de rustige attracties en al met al hebben we met z'n allen echt een gezellige en leuke dag gehad in het pretpark. Na het bezoek aan de Efteling was het einde van het kamp dan toch echt daar en na de busrit naar Den Haag, zijn we veilig en moe teruggekomen bij De Mussen.

Lieve meiden, bedankt voor jullie leuke verhalen en jullie gezelligheid. Ook willen we juf Isa en juf Wafae bedanken voor hun inzet, creativiteit en gezelligheid tijdens dit kamp. En tot slot gaat onze dank uit naar De Mussen en de fondsen die dit Meidenkamp weer hebben mogelijk gemaakt.

Op naar volgend jaar!

Marzia en Susanne.